

Zarens Rige

11 dages klassisk flodkrydstogt i Rusland



Rejse til RUSLAND med







Zarens Rige

11 dages klassisk flodkrydstogt Skt. Petersborg - Mandrogi - Kisji - Goritsy - Jaroslavl - Uglitj - Moskva

Falder talen på Rusland tænker de fleste nok på Skt. Petersborg og Moskva. Og dette omfattende 11-dages flodkrydstogt inkluderer da også adskillige dage i begge byer, hvor vi både besøger seværdigheder som Kreml, Den Røde Plads, Eremitagen og kejserinde Dagmars grav. Men Rusland har også mange andre sider, bl.a. smukke flodbyer som Uglitj og Jaroslavl. Mens vi alle nok har en forestilling om, hvordan russerne er, er det nok de færreste, der rent faktisk har mødt nogen. Men her er chancen, da DaGama i programmet også har inkluderet et besøg hos en russisk familie. Undervejs ledsages vi som altid af en af DaGama Travels dygtige, erfarne danske rejseledere. Tag med DaGama til Rusland!



DAG	STED	OVERNATNING	KLASSE	NÆTTER	
1 - 1	København				✈
1 - 3	Skt. Petersborg				
4 - 4	Mandrogi				
5 - 5	Kisji				
6 - 6	Goritsy	M/S Litvinov	***	10	🚢
7 - 7	Jaroslavl				
8 - 8	Uglitj				
9 -11	Moskva				
11-11	København				✈

Vi flyver med



TILMELDING

DaGama Travel:
Tlf. 36 38 00 00

Web: www.dagama.travel
Email: info@dagama-travel.dk

AFREJSER 2013

Generelle priser per person i delt 2-sengskahyt på Dæk 1 med afrejse fra København

Afrejsedag	Normalpris fra	Kampagnepris gældende indtil 01.08.2013 fra	Spar fra	Tillæg for enekahyt
21.05.2013	11.990,-	10.490,-	1.500,-	2.890,-
09.06.2013	11.990,-	10.490,-	1.500,-	2.890,-
28.06.2013	11.990,-	10.490,-	1.500,-	2.890,-
02.07.2013*	11.990,-	10.490,-*	1.500,-	2.890,-
17.07.2013	11.990,-	10.490,-	1.500,-	2.890,-
22.07.2013*	11.990,-	10.490,-*	1.500,-	2.890,-
05.08.2013	11.990,-	10.490,-	1.500,-	2.890,-
24.08.2013	11.990,-	10.490,-	1.500,-	2.890,-
12.09.2013	11.990,-	10.490,-	1.500,-	2.890,-

Detaljerede priser per person i delt 2-sengskahyt for alle dæk og afrejser fra København

Dæk	Normalpris	Kampagnepris gældende indtil 01.08.2013	Spar	Tillæg for enekahyt
Dæk 1 (Lower Deck)	11.990,-	10.490,-	1.500,-	2.890,-
Dæk 2 (Main Deck)	12.990,-	10.990,-	2.000,-	2.890,-
Dæk 3 (Middle/Upper Deck)	13.480,-	11.480,-	2.000,-	2.890,-
Dæk 4 (Boat Deck)	13.980,-	11.980,-	2.000,-	2.890,-
Dæk 5 (Sun Deck)	14.480,-	12.480,-	2.000,-	2.890,-

*Datoer med stjerne er med andet skib, M/S Lavrinenkov, af samme kvalitet. Der tilbydes dog ikke kahytter på Dæk 4 og 5.



M/S Litvinov - Orthodox Cruise Company



M/S Litvinov på Onega-søen.



Almindelig 2-personers standard kahyt på omkring 9 m².



Enekahyt på dæk 4. Areal er omkring 7,5 m².



1 til 4-personers kahyt på dæk 1. Bemærk køjer og ej vindue.



Typisk bordopstilling i restauranten på dæk 3.



M/S Litvinov



- 1-sengs kahyt - ca. 7,5 m²
- 2-sengs kahyt - ca. 9 m²
- 3- & 4-sengs kahyt - ca. 18 m²
- Junior Suite ca. 20 m²
- Suite - ca. 30 m²



TEMPERATUR & NEDBØR

I Skt. Petersborg minder vejret meget om det vi kender herhjemme fra. Derfor er det en god idé at medbringe en regnjakke eller paraply, da sommeren er lunefuld. Sommeren i Moskva derimod er typisk varmere end herhjemme.



GRUNDPRISEN INKLUDERER:

- Fly København – Skt. Petersborg / Moskva - København med SAS. (Mulighed for tilslutningsfly fra Aarhus, Aalborg og Billund ej inklusiv)
- 10 nætter i delt 2-sengs kahyt på Dæk 1 på skibet M/S Litvinov (3*).
- Transport jf. program inkl. transport fra lufthavnen i Skt. Petersborg til skibet i Skt. Petersborg, samt fra skibet i Moskva til lufthavnen i Moskva.
- Udflugter og entréer jf. program.
- Besøg hos russisk familie og besøg på fritidshjem.
- Helpension om bord på skibet (fra aftensmad dag 1 til morgenmad dag 11).
- Daglig skibsavis på dansk, skibssorkester på krydstogtet, samt lokal folkemusik / dans på skibet.
- Skibslæge til rådighed under hele skibsrejsen / krydstogtet.
- Erfaren dansk rejseleder.
- Alle skatter og afgifter, samt ekspeditionsgebyr kr. 130,-.

På vores rejse er der en lang række udflugter inkluderet. Her følger en kort liste over disse udflugter.

- Dag 2 Skt. Petersborg - Byrundtur, Kejserinde Dagmars Grav.
 Dag 3 Skt. Petersborg - Eremitagen. Afsejling.
 Dag 4 Mandrogi - Dagen på egen hånd.
 Dag 5 Kisji - Besøg på Frilandsmuseet.
 Dag 6 Goritsy - Besøg hos russisk familie og besøg på fritidshjem.
 Dag 7 Jaroslavl - Eliaskirken, lakæskemuseum og tid på egen hånd.
 Dag 8 Uglitj - Dimitri Blodskirke, Forklarelseskirken.
 Dag 9 Moskva - Byrundtur. Mulighed for tilkøb af forestilling i Det Russiske Statscirkus.
 Dag 10 Moskva - Kreml og Den Røde Plads.

GRUNDPRISEN INKLUDERER IKKE:

- Mulighed for tilslutning fra Aarhus, Aalborg og Billund (fra kr. 890,-).
- Visum til Rusland kan bestilles ved køb af rejse (kr. 600,-).
- Tillæg for enekahyt.
- Drikkevarer.
- Drikkepenge (beregnet ca. €20,- pr. person til lokale guider og chauffører, samt ca. €70,- pr. person til personalet på krydstogtskibet).
- Andet som ikke er nævnt under "Grundprisen inkluderer".
- Sygdomsafbetalingsforsikring og rejseforsikring.
- EU-Produktansvarsforsikring (kr. 20,-).

EKSTRA UDFLUGTER SOM KAN BESTILLES PÅ SKIBET:

(Med forbehold for at det er muligt at få billetter, ændringer / aflysninger)

- Cirkus i Moskva.
- Katarina-paladset og slotsparken i Petrodvorets.
- Ballet i Skt. Petersborg.

ANDRE EKSTRA UDFLUGTER:

(Kan kun bestilles på skibet)

Ud over de ovenfor beskrevne udflugter undervejs på krydstogtet og under opholdet i Moskva, samt Skt. Petersborg, er det muligt at tilkøbe yderligere særlige udflugter lokalt. Disse udflugter arrangeres lokalt af krydstogtsrederiet i Rusland og kan koste mellem €25 og €100 (kr. 200,- til 750,-) alt efter indhold og varighed.



Hvis der er deltagere nok og det passer ind i vores program, kan de andre ekstra udflugter blive ledet af DaGama Travels danske rejseleder. Disse ekstra udflugter kan dog først bestilles om bord på skibet og skal betales kontant i Euro på skibet.

FORLÆNGELSE / ÆNDRINGER:

Rejsen sælges som en hel "pakke" og ved ændringer, vil der ikke være mulighed for refundering af de dele af pakken, der ikke benyttes. Individuel hjemrejse kan arrangeres, såfremt der er plads på flyene, og mod et tillæg.

Derudover kommer tillæg for evt. ekstra arrangement.

DELTAGERANTAL:

Rejsen gennemføres ved min. 20 deltagere.

BETALING:

Depositum (25% af rejsens pris) og restbeløb indbetales i henhold til bekræftelse.

TILSLUTTET & MEDLEM AF:

Rejsegarantifonden reg. nr. 2250, samt Danmarks Rejsebureau Forening.



Skt. Petersborg blev opført af Peter Den Store efter vestligt forbillede. Kanaler gennemkrydser byen på kryds og tværs.



DAG 1 | KØBENHAVN | Udrejse fra Danmark og ankomst til Skt. Petersborg

Efter at være ankommet til Skt. Petersborgs lufthavn og have overstået indrejseformaliteterne bliver vi hentet i bus og kørt direkte til vores skib, der ligger på Nevafloden og venter på os. Vi får ro til at flytte ind i vores kahytter, der skal være vores hjem de næste 10 dage. Vi samles til vores første middag om bord, og aftenen kan derefter bruges til at hvile ud ovenpå flyrejsen, så vi er klar til næste dags udflugt i byen, man kalder Østersøens Perle.

Aftensmad om bord er inkluderet.

DAG 2 | SKT. PETERSBORG | Byrundtur – Peter og Paul- fæstningen – kejserinde Dag- mars grav

Efter en god nats søvn er vi klar til at tage hul på vores russiske eventyr med udflugter i Skt. Petersborg. Byen kaldes også Nordens Venedig og regnes for en af Europas smukkeste byer. Sankt Petersborg blev anlagt af zar Peter den Store i begyndelsen af 1700-tallet som Ruslands vindue mod Europa og som den by, der skulle sikre Rusland adgang til handelsforbindelserne via skibsfarten. Byen er anlagt med hjælp fra ti-

dens førende arkitekter og byplanlæggere men under store ofre fra tvangsudskrevne bønder og arbejdere, der omkom i hobetal under omdannelsen af den tidligere sump til Ruslands blændende hovedstad med fabelagtige paladser, smukke koncertsale og teatre, himmelstræbende kirker og vidtstrakte alleer og pladser. I forbindelse med byens 300-års jubilæum blev der i 2003 gennemført store renoveringsprojekter, så byen atter tager sig lige så smuk ud, som Peter den Store havde projekteret. Byen har heddet både Petrograd og Leningrad, men mange russere kalder den slet og ret Piter. Peter den Store gjorde i 1713 Skt. Petersborg til hovedstad i stedet for Moskva, og det vedblev den at være frem til 1918 afbrudt af en periode fra 1728 til 1732, hvor hans søn, Peter d. 2., flyttede hovedstaden tilbage til Moskva. Byen har haft en dramatisk historie med krige, brande og revolutioner, men den er altid blevet genopført, og i dag fremstår den som en af Europas smukkeste byer og fyldt med seværdigheder. Skt. Petersborgs storslåede attraktioner omfatter rige museer, overdådige paladser, kolossale katedraler, borge og spektakulære mindesmærker. Hvis man er interesseret i rus-

sisk historie og ønsker at se det berømte Katharinapalads, kan vi anbefale, at man tilkøber en formiddagsudflugt til landsbyen Pusjkin (betales og bestilles om bord). Det fine lyseblå Katharinapalads har også haft en omtumlet historie med nedrivning, ombygning og bombing, og det nuværende rokokoslot stammer fra 1756. Her bør man ikke gå glip af det berømte Ravkammer med overdådige udsmykninger af rav, kaldet Østersøens Guld, og den meget fine park. Paladset er stadig mærket af bombningen under 2. Verdenskrig og er under løbende restaurering. Dernæst tager vi på en guidet rundtur i byen, hvor vi bl.a. ser flere af byens berømte kirker og katedraler samt den brede hovedgade Nevskij Prospekt med fornem arkitektur. Vi slutter af med et besøg i Peter og Paul-fæstningen, der er et af Skt. Petersborgs ældste anlæg og bl.a. rummer den fantastiske Peter og Paul-katedral med det sylelignende spir. Det er også her vi finder den danske kejserinde Dagmars grav. Det var Dagmar, der 78 år efter sin død blev flyttet fra Roskilde Domkirke og i 2006 genbegravet ved siden af sin mand, zar Alexander 3. Om aftenen er der typisk mulighed for at opleve Skt. Petersborgs be-



I Skt. Petersborg vil der være mulighed for tilkøb af en balletforestilling, opført af byens berømte balletkompani.



Eremitagemuseet, som er grundlagt af Peter Den Store, har et indre der består af hundredvis af smukt dekorede sale.



Det smukke og berømte eremitagemuseum i Skt. Petersborg huser en af verdens største og smukkeste kunstsamlinger.

rømte balletkompagni (ikke inkl. i rejse-
sens pris). Den aktuelle forestilling
annonceres om bord, hvor man også
bestiller og køber billetter. Selv om
man ikke er stor fan af balletdans er
teaterbesøget i sig selv en sjælden
oplevelse, som man ikke bør gå glip
af. Vores danske rejseleder er natu-
rligvis behjælpelig med bestilling. Øn-
sker man ikke at opleve en ballet-
forestilling kan man i stedet vælge at
deltage i en kanalrundfart (ikke inkl. i
rejsens pris), hvor man ser byen fra
en ny vinkel.

Helpension om bord er inkluderet.

DAG 3 | SKT. PETERSBORG | Eremitagen – afsejling

Ruslands to største seværdigheder
er Kreml i Moskva, som vi skal besø-
ge sidst på vores rejse, og Eremita-
gemuseet i Skt. Petersborg, som vi
skal kigge nærmere på i dag. Museet
er Ruslands ældste og største kunst-
museum og en af verdens førende
kunstsamlinger. Af de seks massive
bygninger ud til floden Neva, som

rummer museet, er de fire åbne for
publikum, heriblandt det mintgrønne
Vinterpalads. Museet råder over ikke
færre end ca. 3 mio. kunstgen-
stande, som repræsenterer et fasci-
nerende udsnit af menneskeheds
kultur og historie fra det gamle Egypt-
ten til det 20. århundredes Europa
med bl.a. værker af Leonardo da
Vinci, Rembrandt, Michelangelo, Mo-
net og Pissaro. Alt er dog ikke udstil-
let samtidig.

Eremitagen er grundlagt af Peter den
Store, der var en ivrig kunstsamler
og som opkøbte genstande fra hele
verden. Katarina den Store udvidede
senere i 1700-tallet samlingen bety-
deligt og indviede det i 1764 som
museum, i dag et af verdens ældste.
Ligesom med balletten i går aftes er
det også for den ikke-kunstinteresse-
rede en fascinerende oplevelse at se
bygningernes og interiørens stor-
slåede pragt. Den centrale bygning i
Eremitagen, Vinterpaladset, rummer
mere end 1000 overdådige og ele-
gante værelser og sale og fungerede

som bolig for zarerne fra midt i
1700-tallet. Her skal vi bl.a. se den
store tronsal (kan lejlighedsvist være
lukket pga. istandsættelser). Oprin-
delig blev paladset opført til Peter
den Stores datter Elizabeth, som dog
døde, inden det var fuldført.
Efter Eremitagen er der i dag mulig-
hed for at tilkøbe en udflugt til
Peterhof. Det var Peter den Stores
imponerende palads uden for Skt.
Petersborg og kaldes også Det russi-
ske Versailles. Paladset ligger omgi-
vet af et fantastisk haveanlæg og er
især kendt for sit overdådige trappe-
springvand.

Ud på eftermiddagen er vi tilbage på
skibet og gør klar til vores færd gen-
nem den europæiske del af Rusland
og områderne uden for de store
byer. På bredden vinker folk farvel
når vi stævner ud, og efter at vi har
passeret byens forstæder, skifter
landskabet karakter til skove og enge
med små landsbyer og fiskerbåde.
Efter dagen i den overvældende
skønne by er det dejligt at skru ned



Vi stævner ud og begiver os op ad Neva-floden og videre over Ladoga-søen. Flere eventyr venter i det russiske landskab.



for tempoet, købe en drink i baren og lægge sig godt til rette i kahytten for at slumre ind til lyden af skibets stille klokken op ad Neva-floden og videre over Ladoga-søen.

For de næste dages program gælder det, at vi er helt afhængig af de slusetider som fastsættes af de lokale myndigheder, og for at kunne garantere at de annoncerede udflugter og seværdigheder kan nås indenfor skibets ankomst- og afgangstider, har vi valgt at fokusere på de mest interessante seværdigheder.

Helpension om bord er inkluderet.

DAG 4 | MANDROGI | Dagen på egen hånd

Efter at have krydset Ladoga-søen, Europas største ferskvandssø, fortsætter vi vores færd ind i landet og stikker nu stævnen ind i floden Svir, der forbinder Ladoga med Onega-søen. Nogle steder skal kaptajnen nærmest lirke vores skib igennem, da Svir indimellem er så smal, at kun et enkelt skib kan passere ad gangen. Cirka midtvejs mellem de to store søer gør vi holdt og går i land ved landsbyen Mandrogi, der er en nyopført landsby i gammel stil. Mandrogi kan, i sammenligning med Kisji, som vi besøger i morgen, forekomme en anelse kulørt for nogles smag, men stedet giver faktisk et glimrende indtryk af regionens fornemme gamle håndværkstraditioner, som de kommer til udtryk i de smukt udskårne træhuse. Man kan under alle omstændigheder bruge noget tid på egen hånd og i eget tempo besøge de farvestrålende træhuse, få sig en bid brød og en vodka på vodkamuseet (ikke inkl. i rejsens pris) og gå en tur i det naturskønne område, der omgiver landsbyen.

Helpension om bord er inkluderet.

DAG 5 | KISJI | Kisjjs smukke træhuse

I dag stævner vi først et lille nøk nordover på Onega-søen med kurs mod øen Kisji, som vi ankommer til tidligt om morgenen. Kisji ligger omgivet af småøer i den russiske skærgård i den nordlige ende af Onega-søen, der er Europas næststørste ferskvandssø. Men hvad der gør Kisji



I landsbyen Mandrogi kan man se smukke eksempler på træskærearbejde.



Badebroen i Mandrogi, hvorfra de lokale tager sig en dukkert i Volga.



Kisjis kirker er opført i træ og samlet med trænagler helt uden brug af metal. Her er der et utal af fantastiske træbygninger.

helt særlig er de fantastiske træbygninger fra det 18. århundrede. Fine gamle træhuse fra 1700-tallet ligger som i et eventyr spredt over øen, og man lægger især mærke til den smukke Forklarelseskirke med 22 kupler. Både den og en stor del af de andre bygninger er konstrueret uden brug af søm eller andet metal, og som en af verdens få endnu eksisterende trækirker optræder den på UNESCO's verdensarvsliste.

Det er utroligt at se, hvad man her har kunnet opføre af smukke huse med udgangspunkt i de rå fyrrestammer, der fra fastlandet blev transporteret til øen og derefter hugget til ved hjælp af økser. Måden at lave hjørnernes samlinger med præcise udskæringer, hvor stammerne mødes, er en urgammel praksis, som her er blevet udviklet til et kunstfærdigt håndværk. Selv et klokketårn er opført efter denne metode.

Øens oprindelige træhuse er siden 1960 blevet suppleret med andre russiske træhuse i øens frilandsmuseum for træarkitektur.

Her finder man både boliger, kapeller, vindmøller og lader, som er både meget smukke og betydningsfulde historisk og arkitektonisk set. Forklarelseskirken fra 1714 er i disse år ved at blive restaureret som en del af forberedelserne til kirkens 300-års jubilæum i 2014. På øen findes også den lidt mindre Forbønskirke med blot 9 kupler, og hvor der er offentlig adgang.

Helpension om bord er inkluderet.

DAG 6 | GORITSY | Besøg på fritidshjem og i et privat hjem

Efter nattens sejls ankommer vi i dag til den lille og smukt beliggende by Goritsy, der er kendt for det nærliggende Kirillov-kloster, der engang var et af de mange religiøse hovedsæder i denne del af det store rige. Undervejs på rejsen har vi lejlighed til at besøge masser af storslåede kirker og klostre, så i dag har vi i stedet sat det meste af dagen af til at komme lidt tættere på hverdagslivet i Rusland. Vi besøger derfor i dag et

privat hjem, hvor vi selv kan erfare at forholdene er noget anderledes, end det vi kender hjemmefra. Og trods sprogbarriererne kan man ofte få en hyggelig snak med beboerne om deres job og levevis. Besøget hos det russiske ægtepar er blandt de fornøjeligste og mest mindeværdige ting, vi oplever på vores rejse. Her oplever vi russisk gæstfrihed, så husk parløren og få en hyggelig snak.

Bagefter er det planen at vi besøger en russisk kunstscole for børn, et fritidshjem, en børnehave el.lign., hvor vi får endnu en sjælden lejlighed for at komme lidt længere i forståelsen af det russiske folk og deres hverdag og vilkår.

Når vi er tilbage ved skibet i Goritsy er der rig lejlighed til at købe souvenirs ved de mange boder langs Sjeksna, som floden hedder på denne strækning. Her finder man blandt andet et godt og stort udvalg af pelsværk. Man kan også gå en tur i landsbyen, men husk at være tilbage i god tid inden afgang.

Helpension om bord er inkluderet.



Undervejs på vores færd gennem Zarens Rige passerer en lang række sluser.



Kirkeklokker i Jaroslavl. Undervejs får vi rig lejlighed til at høre kirkemusik.

DAG 7 | JAROSLAVL | Eliaskirken, museum for lakæsker og tid på egen hånd

Den gamle fæstningsby Jaroslavl er et godt eksempel på en typisk russisk provinsby. Den er opkaldt efter Kiev-fyrsten Jaroslav d. Vise, der på sin færd nordpå i det slaviske rige grundlagde byen på bredden af Volga i 1010. Senere blev byen underlagt mongolerne inden den blev annekteret af Ivan d. Grusomme i senmiddelalderen. Det er en ganske charmende by med fin arkitektur, et væld af gamle kirker og fæstningsmure fra middelalderen, moderne forretninger, gågader med caféer og en skøn park ned til Volga.

Når vi ankommer, er der arrangeret bus til centrum, hvor vi spadserer rundt for at danne os et overblik over den centrale del af byen. Vi skal se Eliaskirken fra midten af 1600-tallet, der faktisk er tre kirker i én. Den er udsmykket af den tids mest berømte malerværksted under ledelse af Jurij Nikitin. Ikonostasen er en af de mest overdådige i Rusland. Vi besøger også det lokale museum for de smukke og karakteristiske æsker med fine udsmykninger i lak, som man ser overalt i landet. Museet har samlet de fineste eksempler på den overdådige miniaturekunst fra de fire dominerende traditioner, og her er en oplagt mulighed for at købe en enestående souvenir med hjem. Byen er nem at finde rundt i med hjælp fra det udleverede kort, og der bliver da også tid til på egen hånd at gå på opdagelse i byens centrum. Her kan man finde det lokale marked, gågader og nogle caféer, hvor man kan nyde en stille stund med at betragte dagligdagen i den charmende by. Hvis man har lyst til at shoppe, kan rejselederen hjælpe med at hæve og veksle penge. Det er en lille by og seværdighederne ligger få minutter til fods fra hinanden. Når det er tid at komme tilbage mødes vi ved bussen for at køre den korte vej tilbage til skibet, hvis man da ikke hellere vil gå de 15-20 minutter gennem parken langs Volga.
Der er denne dag inkluderet helpension.



DAG 8 | UGLITJ | Dimitri Blodskirke – Forklarelseskirken

Vi sejler videre ad Volga og ankommer til den lille by Uglitj, der spiller en vigtig rolle i Ruslands sagnomspundne historie. Det er nemlig her man finder den fine Dimitri-blodskirke ved bredden af Volga. Kirken er efter sigende det sted, hvor Ivan den Grusomes søn, tronprætendenten Dimitri blev fundet død under mystiske omstændigheder i 1591, efter at han i 1584 sammen med sin mor var blevet forvist til Uglitj af Boris Godunov. Med sine stjernebestrøede, himmelblå kupler er kirken som taget ud af et russisk eventyr. Ikke langt derfra ligger Forklarelseskirken, der er værd at se på grund af den overvældende ikonostas. I den tilstødende sommerkirke får vi lejlighed til at høre kirkens kor synge. Kirken er i dag et lokalt kunstmuseum, men var i sovjettiden biograf og dansehal. Der bliver også tid til at gå en tur rundt til fods på egen hånd i den lille by, og rejsens bedste mulighed for at besøge et lokalt marked er her i Uglitj.

I byen kan man f.eks. gå på opdagelse hos de mange urmagere, som sælger de berømte Tjajka-ure. Det er især dameure, som sælges og det skyldes måske historien bag. På russisk betyder 'tjajka' nemlig 'måge' og navnet stammer fra den første kvindelige kosmonaut, Valentina Tereshkova, der brugte Tjajka som sit kaldenavn.

Man lægger da især også mærke til ure med forskellige motiver fra russernes udforskning af universet.

Helpension om bord er inkluderet.

DAG 9 | MOSKVA | Byrundtur til bl.a. Ny-Jomfruklostrets kirkegård, Den Røde Plads og Spurvehøjene – mulighed for besøg i Det Russiske Statscirkus

I dag er vi fremme ved rejsens sidste havn, men vi har stadig et par dage fulde af store oplevelser Ruslands hovedstad. Moskva er en kolossal storby med omkring 12 mio. indbyggere, der i dag nyder godt af Ruslands voksende økonomi og nye perspektiver efter Sovjetunionens

sammenbrud. Den russiske hovedstad siden 1918 er, på trods af byens forholdsvis konservative bystyre, under hastig udvikling, og de nye økonomiske muligheder har medført at Moskva nu har den største koncentration af milliardærer i verden. Det betyder at restauranter, klubber og butikker er i hård konkurrence om kunderne fra både de rigeste cirkler af russiske oligarker og børsspekulanter og fra den hurtigt voksende middelklasse. Byen har så sandelig været meget igennem i sin mere end 850 år lange historie, og løfter man blikket fra det moderne Moskvas nye butikker og forretningsarkader ser man da også at den er spækket med imponerende historiske bygninger lige fra Kremles middelalderfæstning over zartidens adelspalæer og løgkuplede kirker til kommunismens brutalistiske monsterarkitektur. Moskva er som intet andet sted og har en særegen rå skønhed, der er mere skarptskåren end mange andre europæiske byer. I den rastløse metropols endeløse gader og brede avenuer er aktivitet og underholdning hele døgnet.



De berømte matroskaskyldkapper er en oplagt, smuk og populær souvenir at tage med hjem fra en Ruslandsrejse.



Et besøg i det berømte Russiske Statscirkus er en stor oplevelse. Dette i selskab med russere i alle aldre og de sjældne indslag.



Den Røde Plads i Moskva er omgivet af imponerende bygninger – stormagasinet GUM, Kreml og Vasilij-katedralen.

Man kan føle sig lidt fortabt i byens voldsomme aktivitetsniveau, men vores byrundtur til byens vigtigste seværdigheder hjælper os med at få overblik og måske finde en fredelig krog.

I udkanten af byen besøger vi Nijomfru-klostrets kirkegård. Klostret blev opført i forbindelse med samlingen af alle fyrstendømmerne under Moskva i 1500-tallet. Det var også hertil Peter den Stores søster blev forvist efter det mislykkede kup, hvor hendes livvagter og kammerpiger blev hængt op uden for hendes vinduer. Klostret er et idyllisk sted med en blodig historie, hvilket er meget typisk for Ruslands historie. Klostrets kirkegård er interessant, da vi her kan se en mængde russiske berømtheds grave. Her ligger bl.a. forfatterne Tjekhov og Gogol, komponisten Prokofjev og Mikhail Gorbatsjovs hustru Raisa, generalsekretær Khrusjtjov og præsident Boris Jeltsin.

I centrum af Moskva finder vi den ikoniske Den Røde Plads, der afgrænses af Kremles massive mure,

Lenins mausoleum, stormagasinet GUMs imponerende facade og den kulørte Vasilij-katedral med de bolsje-stribede kupler. Pladsens navn har ikke noget med kommunismens signaturfarve at gøre, men skyldes at det russiske ord krasnaja kan oversættes til både smuk og rød. De af os, der er gamle nok, kan få gåsehud af historiens vingesus, når vi genkalder os billederne af Sovjetunionens magtelite overvære de spektakulære militærparader fra toppen af Lenins mausoleum under den kolde krig. Hvis tiden er til det passerer vi også den nærliggende evige flamme for de faldne under 2. Verdenskrig, eller Den Store Fædrelandskrig, som den kaldes her. Vær forberedt på, at de russiske myndigheder en sjælden gang og uden yderligere forklaring kan finde på at lukke pladsen af med kort eller ingen varsel. Er vi så uheldige at opleve det, kan vi stadig komme tæt nok på til at få et flot kig ind over pladsen. Vi gør også holdt ved Spurvehøjene, hvor Moskvas Universitetets kolossale bygninger ligger, og hvorfra der er en fantastisk

udsigt over byen og det olympiske stadion fra 1980.

Efter byturen er der mulighed for at tilkøbe en udflugt med tid til at besøge den imponerende Frelserkatedral, der blev revet ned i 1931 men genopført i 1994-2000 efter at have måttet vige pladsen for et socialistisk sejrsmonument, der dog aldrig blev til noget. Om aftenen vil der typisk være mulighed for at opleve en forestilling i det berømte russiske statscirkus, hvis traditioner gennem tiderne har haft afgørende indflydelse på stort set alle andre landes cirkustraditioner. Det er en fabelagtig oplevelse i selskab med russere i alle aldre og ofte med indslag, vi sjældent ser i de europæiske forestillinger. Forestillingen er ikke inkluderet i rejsens pris (vi tager forbehold for aflysning, hvis cirkuset er på turné eller lignende, som det er det meste af september måned).

Afhængigt af åbningstider m.v. kan der være byttet rundt på cirkusbesøget og aftenudflugten med Moskvas metro, der omtales dag 10.

Helpension om bord er inkluderet.



Den berømte Frelserkatedral i Moskva er den højeste ortodokse katedral i verden. Den ligger smukt ved Moskva-floden.

DAG 10 | MOSKVA | Kreml

I dag skal vi besøge Ruslands ikoniske hjerte, Kreml, der også er Moskvas geografiske centrum. Mange russiske byer har et Kreml, der egentlig blot betyder fæstning, men det er Moskvas Kreml, der gennem århundreder har været det enorme russiske riges politiske og religiøse magtcentrum. Inde i Kreml vil vi se de smukke paladser og kupler, der kroner de imponerende katedraler, som vi besøger for at se nærmere på de smukke ikoner, sarkofager og anden religiøse kunst og på den måde få en fornemmelse for det storslåede i den russiske kultur og religion. Om aftenen er der mulighed for at deltage i en "Moscow by Night"-ud-

flugt, som skibet arrangerer. Udflugten bestilles og betales om bord og er der tilmeldinger nok deltager vores danske rejseleder gerne. Det er en flot oplevelse at køre gennem det aftenmørke Moskva og passere bl.a. det imponerende Kreml og Den Røde Plads med Vasilij-katedralens kulørte løgkupler fra midten af 1500-tallet. Vi kommer på denne udflugt også ned i Moskvas fantastiske og overdådigt udsmykkede metrostationer, som man ikke ser mæge til andre steder i verden. Store haller beklædt med marmor og farvestrålende mosaikker, bronzestatuer og lysekroner pryder stationerne i Moskvas metro, der blev påbegyndt i 1931 og som stadig bliver udvidet. Metroen består af 188 stationer fordelt over

12 linjer, som tilsammen befordrer knap 10 mio. passagerer om dagen. *Hjelpension om bord er inkluderet.*

DAG 11 | MOSKVA | Hjemrejse til Danmark

I dag afslutter vi vores fantastiske rejse gennem zarernes Rusland og tager afsked med Moskva. Om formiddagen kan vi slappe af og nyde de sidste timer på skibet, inden vi kører mod lufthavnen og flyet til Danmark. Med i bagagen hjem har vi mange uforglemmelige oplevelser og måske et nyt syn på det store og dybt fascinerende land i øst. Et land med tydelige europæiske træk og dog alligevel så anderledes – og kun få timers flyvning fra Danmark. *Morgenmad om bord er inkluderet.*



Mange eventyr venter os på de russiske floder op ad Neva-floden og videre over Ladoga-søen. Der er god udsigt fra broen.

FORBEHOLD & ÆNDRINGER

Der tages forbehold for ændringer i programmet. DaGama Travel og vore lokale samarbejdspartnere tilstræber altid at afvikle rejsen nøje i henhold til programmet, men det kan af hensyn til seværdighedernes åbningstider eller praktiske omstændigheder være nødvendigt at gennemføre ruten i en anden rækkefølge end anført. Vi gør opmærksom på, at rejsen er underlagt lokale forhold, hvor både naturkræfter og levevis er anderledes end på vore breddegrader. Det betyder at force majeure-situationer kan opstå med tilhørende forsinkelser og aflysninger, der undtagelsesvis vil medføre ændringer i rejseplanen. Vejrforhold, vejforhold, problemer med køretøjer, gæsternes fysiske formåen samt forsinkede flyafgange kan medføre ændringer i rejsen og at programpunkter kan risikere at udgå. Endelig skal vi gøre opmærksom på, at alle rejser løbende revideres og søges forbedret på baggrund af de tilbagemeldinger, vi modtager efter hver rejse i form af rapporter fra rej-



Ovenfor ses en ortodoks præst i traditionelle gevandter under en gudstjeneste.

seleder og kommentarer fra kunder. Revidering af rejsen vil derfor medføre, at der kan være opstået ændringer i programmet fra den blev købt til afrejsen finder sted. Inden afrejse vil alle deltagere modtage det senest opdaterede pro-

gram, der har til hensigt at tjene de rejsendes bedste og sikre den mest smidige afvikling af rejsen. Rejsen er underlagt DaGama Travels' Almindelige bestemmelser, som deltagerne forudsættes at være bekendt med.



KONTAKTINFORMATION

DaGama Travel
Ryesgade 5 · 2200 København N

Tlf: +(45) 3638 0000

Fax: +(45) 3638 0020

E-mail: info@dagama-travel.dk

Web: www.dagama.travel

CVR-nr. 32934854

Rejsegarantifonden 2250

Danmarks Rejsebureau Forening

DaGama
TRAVEL

